



LibriVox



De Kermis der IJdelheid

*Door W.M. Thackeray (1811 – 1863)
vertaald door Diet Blankwaardt*

Vanity Fair: A Novel without a Hero is een in de jaren 1847-1848 gepubliceerde roman van William Makepeace Thackeray, een satire over de vroege 19e-eeuwse Engelse samenleving. Zoals in die tijd gebruikelijk was, verscheen de roman eerst in een (20-delige) serie als feuilleton in een tijdschrift.

De titel Vanity Fair is geïnspireerd op het allegorische verhaal The Pilgrim's Progress (1678) van John Bunyan over het dorpje Vanity.

Vanitas Vanitatum. Wie van ons is gelukkig in deze wereld? Wie van ons heeft wat hij verlangt?, of zoo hij het heeft wie is voldaan?
(Samenvatting geschreven door nl.Wikipedia)

Deze opname heeft 87 bestanden en een totale looptijd van 52:59:45

Gelezen door Marcel Coenders
Tekstcontrole: Pauline Coenders
Omslag: Albert Lynch (1851-1912): The Masked Ball
Omslagontwerp: Bart de Leeuw
Productie: Anna Simon

Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar librivox.org.
Deze opname is vrij van auteursrechten en mag worden gekopieerd, gepubliceerd en gewijzigd, zonder toestemming. Ook de omslag is vrij van auteursrechten.